

Leiden, 2 november 2005

Refnr. 10.02a/hv

**Aan: Gasten op de jaarvergadering van
nazorgactiviteiten van Exodus**

Beste mensen,

U heeft gemeld dat u de intentie heeft op 15 november as. te Nijkerk aanwezig te zijn op de jaarvergadering van de Exodus-nazorgvrijwilligers.

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden blijkt deze dag zich ook goed te lenen voor een boekpresentatie, een boek over Exodus.

Mw. Cornelia van Well heeft onder de titel *De vier sleutels* de activiteiten van Exodus onderzocht en verwoord en heeft daarbij ook vrijwilligers betrokken. Een van deze vrijwilligers (uit Nazorggroep Amsterdam) had op zijn aanmelding voor de jaarvergadering gesuggereerd dat dit ook een goed moment zou zijn voor de presentatie van dat boek.

Daarnaast bleek dat een eerder gepland moment van presentatie kwam te vervallen, terwijl de tijd voor het presenteren wel heel dichtbij was gekomen. Een en een werd als vanouds weer twee, dus vandaar dat deze presentatie nu op 15 november as. is gepland.

Dit houdt voor de dag het volgende in:

- * De start is een uurtje eerder (zie bijlage met aangepaste agenda)
- * Er zullen ook genodigden zijn die in het bijzonder voor de presentatie komen (wellicht ook de pers), maar die op deze manier ook met het vrijwilligerswerk van Exodus in 'aanraking' kunnen komen.
- * Geïnteresseerden kunnen die dag een gesigneerd exemplaar aanschaffen. De winkelprijs is €18, bij-Exodus-betrokkenen krijgen 35% korting en alleen op deze dag kost een boek zelfs maar €10.

De meest relevante gegevens.

Datum: **15 november 2005**

Tijd: **13.30 uur tot 21.00 uur**

Locatie: **De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk**

(De Schakel ligt vlak langs de A-28 en enkele minuten lopen van het NS-station. Routebeschrijving desgewenst bij de Sector V & K beschikbaar, ook per mail.)

Vriendelijke groet,

Herman Vooijs

Sectordirecteur Vrijwilligers & Kerkzaken

AGENDA**Jaarvergadering 2005
incl. boekpresentatie****Thema: Lichaamstaal**

=====

13.30 - 13.55	inloop, koffie, thee, gebak	
13.55 - 14.10	muzikaal welkom welkomstwoorden	Croma Trio Jan Eerbeek
14.10 - 15.00	boekpresentatie intoductie inleiding aanbieding eerste exemplaren	Rien Timmer Cornelie van Well Cornelie van Well
15.00 - 15.30	kleine receptie ter gelegenheid van de presentatie	
15.30 - 15.50	stand v. zaken intoductie thema voorstellen YMCA	Herman Vooijs
15.50 - 16.45	Lichaamstaal dl. 1 (incl. bijdrage Croma Trio)	Pieter Schoe
16.45 - 17.10	** Pauze **	
17.10 - 17.30	'Lichaamstaal in de Tour'	Rini Wagtmans
17.30 - 17.45	Ervaringen van twee 'oud-bewoners'	John en Goof
17.45 - 17.55	Croma Trio	
17.55 - 19.15	Warm en koud buffet	
19.15 - 19.25	Croma Trio	
19.25 - 20.05	Lichaamstaal dl. 2	Pieter
20.05 - 20.15	Afronding van JV 2005	Rien Timmer
20.15 - 21.00	Croma Trio / Gezellig samenzijn	

=====

Het gaat in dit verhaal over het Koninkrijk Gods.

Dat klinkt nogal hoogdravend, maar het gaat om dingen die we allemaal kunnen begrijpen en waar we diep in ons hart allemaal naar verlangen: Dat je tot je recht komt, dat je je kunt ontplooien, dat mensen elkaars medemensen zijn. Niet tegenover elkaar, maar in verbondenheid met elkaar. Geen geweld, maar vrede op aarde.

Waar wij als mensen naar verlangen wordt gebracht in het beeld van de mens die zaait. En dan staat er iets bijzonders: "Hij slaapt en staat op nacht en dag." Nacht en dag. Het is dus iemand die uit de duisternis van de nacht het licht van de dag tegemoet gaat. Het zaad groeit op zonder dat hij zelf weet hoe. Je moet dus vertrouwen hebben en het overlaten aan de gang van het leven.

En dan tenslotte staat er: het Koninkrijk Gods waar we naar verlangen, is als een mosterdzaad, dat het kleinste is van alle zaden, en het groeit op tot het grootste van alle tuingewassen. Hier zien we het beeld van beschutting en geborgenheid.

Voor ons werk in de begeleiding van ex-gedetineerden kan dit verhaal ons bemoedigen. De mensen met wie we optrekken verlangen meestal naar heel gewone dingen: huisje, boompje, beestje. En toch is dat vaak moeilijk bereikbaar voor ze na alles wat ze hebben meegemaakt. Dan zijn er mensen nodig zoals de zaaier - mensen zoals jullie - die telkens weer met hen uit de wereld van de nacht in de wereld van de dag willen stappen. Als Exodusorganisatie willen we mensen helpen om de duisternis achter zich te laten en de dag tegemoet te gaan. We willen mensen zo nabij zijn dat ze op kunnen staan, net zoals de zaaier opstond.

We herkennen denk ik bij elkaar het gevoel: wat haalt het allemaal uit wat we doen? Je krijgt dat als wat je aanbiedt je bij de handen afbreekt. Het kan je machteloos en moedeloos maken en je kunt je gaan afvragen waar je het

allemaal voor doet. De zaaier stelt zich die vraag niet. Hij doet waar hij als zaaier toe geroepen is; niets minder en niets meer. Hij zaait.

En dan staat er: "Het zaad komt op en groeit zonder dat de zaaier weet hoe."

De grond brengt vanzelf vruchten voort. De zaaier heeft vertrouwen in de groeikracht van het leven. Ongetwijfeld zal er ook zaad zijn dat niet opkomt. Maar in dit verhaal gaat het om het geloof in het kleine, verbeeld in het mosterdzaad dat het kleinste is van alle zaden maar dat als het opkomt groter wordt dan alle tuingewassen.

Als vrijwilligers bieden jullie mensen iets aanwaardoor ze weer met wat vertrouwen in het leven kunnen staan. Het gaat daarbij niet om grote dingen, maar om kleine dingen. En toch kunnen die kleine dingen bij elkaar iets groots voortbrengen: de groei van geborgenheid. Je moet vertrouwen hebben in wat je zaait, en het dan maar overlaten aan het proces van het leven of het tot ontwikkeling komt. Dat heb je niet in de hand. Dat moeten we misschien ook maar aan de aan de Heer van de Schepping zelf overlaten.

Graag wil ik jullie als herinnering aan deze dag een symbool van deze gedachte meegeven. Het is een hyacintkenbol. Onooglijk. Hij ziet er niet uit. En toch zit er een ongelooflijke groeikracht in. Ik heb me laten vertellen dat je hem eerst in het donker moet laten ontkiemen op een beetje aarde. De knop vormt zich in het donker. En dat je hem dan, als hij ontkiemd is en een paar centimeter boven de aarde uitkomt, uit het donker het licht in moet dragen.